

Ik laat jullie niet als wezen achter

Veel van jullie weten wel dat ik vorig jaar, geheel onverwacht en met spoed, geopereerd ben aan mijn linkeroog, na een netvliesloslating. Dat was op 1 augustus. Die operatie is op zich goed geslaagd, maar als gevolg van die operatie heb ik aan dat oog staar gekregen. Dat is een normaal bij-effect van die operatie. Dat heeft er toe geleid dat ik al ongeveer een half jaar met een zicht van 15% aan mijn linkeroog rondloop. En daar werd ik, logischerwijs behoorlijk door gehinderd. Bovendien werden mijn hersenen behoorlijk moe van het verwerken van die verschillende beelden.

Nu het goede nieuws. Afgelopen maandag ben ik eindelijk geopereerd aan dat oog en mijn zicht is nu perfect. Het is nog niet gemeten, dat is nog te vroeg, maar mijn inschatting is dat het 100% of beter is. Ik ben de koning te rijk. Ik loop de hele week met dat zinnetje in mijn hoofd uit 'Amazing Grace' 'I was blind, but now I see'. Ik ben zo dankbaar dat de Heer ook door de artsen heen, wonderen doet. We hebben het misschien niet in de gaten, maar de medische zorg is één van de manieren waarop God genezing brengt.

Ik weet dat er ook voor mij gebeden is door jullie, dank daarvoor!

Vorige week heeft Bart Groeneveld gesproken. We hebben toen Johannes 16 gelezen. Een passage over de Heilige Geest.

Het evangelie van Johannes heeft 21 hoofdstukken, en vanaf hoofdstuk 12 gaat het over de laatste paar dagen van het leven van Jezus. Dat is bijna het halve evangelie!! Het zijn hele belangwekkende hoofdstukken waarin Jezus zijn leerlingen voorbereid op de gebeurtenissen die komen gaan. *Hij probeert ze gerust te stellen.* Wij gaan vandaag lezen uit Johannes 14. Dus vergeleken met vorige week, gaan we een klein stukje terug in de tijd.

Johannes 14

¹⁵Als je Mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. ¹⁶Dan zal Ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: ¹⁷de Geest van de waarheid. De wereld kan Hem niet ontvangen, want ze ziet Hem niet en kent Hem niet. Jullie kennen Hem wel, want Hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. ¹⁸Ik laat jullie niet als wezen achter, Ik kom bij jullie terug. ¹⁹Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar jullie zullen Mij wel zien, want Ik leef en ook jullie zullen leven. ²⁰Dan zul je begrijpen dat Ik in mijn Vader ben, dat jullie in Mij zijn en dat Ik in jullie ben. ²¹Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft Mij lief. Wie Mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en Mij ontvangen, en Ik zal mij aan hem bekendmaken.' ²²Toen vroeg Judas (niet Judas Iskariot) aan Jezus: 'Waarom zult U zich wel aan ons, maar niet aan de wereld bekendmaken, Heer?' ²³Jezus antwoordde: 'Wanneer iemand Mij liefheeft zal hij zich houden aan wat Ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en Ik zullen bij hem komen en bij hem wonen.

24Maar wie Mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat Ik zeg, en wat jullie Mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader, door wie Ik gezonden ben. 25Dit alles zeg Ik tegen jullie nu Ik nog bij jullie ben. 26Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest, die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat Ik tegen jullie gezegd heb.

27Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan.

We lezen deze tekst vandaag – in het jaar 2026. We kunnen de tekst lezen als een stukje geschiedenis. (*'Als informatie over wat er gebeurd is'*) Maar het is, denk ik waardevoller voor ons, om te proberen de tijdloze boodschap van de tekst te ontvangen, in onze tijd, in jouw leefomstandigheden.

En onze tijd is uitdagend. Er gebeurt zoveel. We hebben natuurlijk allemaal individueel onze uitdagingen met ziekte, verlies, ongemakken, moeilijke relaties misschien op je werk of in je buurt.

En er is de specifieke onrust van 2026:

- Onrust in de wereld, oorlogen die dichtbij komen, gevolgen die voelbaar zijn.
- De veranderende wereldorde waarin internationaal recht niet meer vanzelfsprekend geaccepteerd wordt.
- Invloed van Big Tech op onze samenleving. Het is uitdagend om de regie over je eigen leven en eigen tijd te behouden. Onze kinderen en kleinkinderen groeien echt op in een andere tijd.

Jezus wilde zijn leerlingen bemoedigen in een tijd van verandering en ook van vervolging.

Misschien wil de Heer ook jou en mij vandaag bemoedigen in een tijd vol onzekerheid en vol verandering.

Jezus spreekt over zijn vertrek uit deze wereld.

19Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien,

Ik hoop dat je de intensiteit van de setting kunt aanvoelen. Jezus zit samen met zijn leerlingen. Met degenen met wie Hij drie jaar lang lief en leed gedeeld heeft. Het is letterlijk de Rabbi met zijn leerlingen. En hij staat op het punt zijn leerlingen achter te laten. Het is bijna het moment van afscheid. De leerlingen zullen hun leider moeten gaan missen...

Dit is zo'n zachte liefdevolle passage. Een passage die ons zoveel verteld over de zorg van de Heer voor zijn leerlingen.

16Dan zal Ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: 17de Geest van de waarheid. De wereld kan Hem niet ontvangen, want ze ziet Hem niet en kent Hem niet. Jullie kennen Hem wel, want Hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. 18Ik laat jullie niet als wezen achter,

Ik ga weg zegt Jezus, maar ik ga je niet alleen achter laten. Ik ga ervoor zorgen dat je met mij verbonden kunt blijven.

Jezus spreekt over de heilige Geest, de Geest van de waarheid. Het Griekse woord 'parakletos' wordt hier vertaald als 'pleitbezorger'. Dat is een goede vertaling, maar we moeten ons realiseren dat de vertalers hebben moeten kiezen, omdat de betekenis van het woord 'parakletos' rijker is. Op andere plaatsen worden dan ook soms andere woorden gebruikt om ditzelfde woord te vertalen.

Hier zijn de belangrijkste lagen van het woord:

1. Trooster

Traditioneel wordt *parakleet* vertaald als trooster. Dit sluit aan bij het beeld dat de Geest ons bemoedigt, nabij blijft in lijden en innerlijke kracht geeft.

2. Pleitbezorger / Advocaat

In de Grieks-Romeinse context verwees het naar een advocaat of juridische helper – iemand die je verdedigt, voor je opkomt, naast je staat in een rechtszaak.

3. Helper / Bijstand

De parakleet is ook de helper die ons te hulp komt wanneer we het zelf niet kunnen.

4. Aanmoediger / Geruststeller

In sommige contexten draagt het woord de betekenis van iemand die je aanspoort, je aanvuurt, je op het juiste pad houdt.

5. Leraar van de waarheid

In het Johannes evangelie wordt de parakleet beschreven als degene die:

- je herinnert aan de woorden van Jezus
- je leidt in de waarheid
- je onderwijst

De Heilige Geest lijkt erg op Jezus. Begrijpelijk als je bedenkt dat Vader, Zoon en Geest één zijn.

Jezus *gaat weg* en de Heilige Geest *gaat komen*.

24...wat jullie Mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader, door wie Ik gezonden ben.

25Dit alles zeg Ik tegen jullie nu Ik nog bij jullie ben. 26Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest, die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat Ik tegen jullie gezegd heb.

Jezus zegt *wat de Vader zegt* en de Heilige Geest zegt *wat Jezus zegt*...

In deze verzen laat Jezus zien hoe Vader, Zoon en Geest samen werken ten behoeve van ons!!

Alles is gericht op nabijheid en op contact.
Alles is gericht op relatie.

De Heilige Geest spreekt namens Jezus en namens de Vader met ons.

Want God weet wat we nodig hebben. God weet dat we
Een trooster, een pleitbezorger, een helper, een aanmoediger/ een geruststeller
nodig hebben. God weet dat we een 'leraar van de waarheid' nodig hebben.

God weet hoe kwetsbaar we zijn!

De mensheid was kwetsbaar ten tijde van Adam en Eva, de mensheid was
kwetsbaar ten tijde van het lijden en sterven van Jezus, de mensheid is
kwetsbaar in 2026.

God weet hoe kwetsbaar we zijn!

Daarom is Jezus naar de aarde gekomen.

Jezus heeft laten zien wie God is. Jezus heeft laten zien dat God *vóór* ons is, *niet tegen ons*. Jezus heeft onze zonden vergeven. Het is goed tussen ons. De Heer rekent ons onze fouten niet aan '*Heer, vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen*'.

Jezus heeft laten zien hoe het leven in verbinding met de Vader en de Heilige Geest eruit ziet.

Voor Jezus was het prioriteit om verbonden te zijn met de Vader en de Heilige Geest. We zien in de Bijbel regelmatig dat Jezus zich terugtrok om te bidden. Dat was voor hem een prioriteit in zijn leven.

En Hij nodigt ons uit om op diezelfde manier te leven. Een leven in verbinding, in relatie, in een continu gesprek met God. Wij zijn uitgenodigd in die cirkel van leven, in de gemeenschap van Vader, Zoon en Geest.

¹⁹Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar jullie zullen Mij wel zien, want Ik leef en ook jullie zullen leven. ²⁰Dan zul je begrijpen dat Ik in mijn Vader ben, dat jullie in Mij zijn en dat Ik in jullie ben. ²¹Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft Mij lief. Wie Mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en Mij ontvangen, en Ik zal mij aan hem bekendmaken.'

In het leven samen met God zal Hij zich aan ons bekend maken. We leren Hem kennen. Elke dag een beetje beter.

Wie Mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en Mij ontvangen, en Ik zal mij aan hem bekendmaken.'

In de onrustige tijd waarin we leven is het van belang om tijd met de Heer door te brengen. Jezus nodigt ons uit om naar zijn stem te luisteren.

Als ik voor mezelf spreek, vind ik dat nu, in 2026, moeilijker dan dertig jaar geleden.

Weet je waarom ik het moeilijker vind?

Misschien wel door de veelheid van stemmen die iets menen te moeten zeggen over Jezus en over geloof.

Ik kan zoveel preken, potcasts, discussies, commentaren zien over geloofszaken als ik maar wil.

Maar het houdt me soms ook af van eenvoudig *zelf* de Bijbel lezen. Het houdt me soms ook af eenvoudig *zelf* met de Heer praten.

Ik ben niet tegen internet en technologische ontwikkeling. Maar er zijn zeker gevaren. Eén van de gevaren voor ons is, dat we onze relatie met de Heer 'uit handen geven', door naar '*Jan en alleman met een mening*' te gaan luisteren.

Weet je, meningen zijn niet zo belangrijk...

Alles wordt zichtbaar in de Liefde, zegt Jezus:

23... 'Wanneer iemand Mij liefheeft zal hij zich houden aan wat Ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en Ik zullen bij hem komen en bij hem wonen.'

We worden vandaag uitgenodigd in de intieme aanwezigheid van de Heer. Daar vind echt herstel plaats, daar ontvang je echte troost, daar ontvang je geloof en hoop voor de toekomst! Daar ontvang je vrede:

27 'Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan.'

AMEN